

1d§1-3

De Johannes de Doper van de Eindtijd

Shalom!

^ Het woord voor engel in het Nieuwe Testament heb ik al besproken (1b§1-3, Opb. 2:1).

Wonder boven wonder wordt in het Hebreeuwse Oude Testament een soortgelijk woord 'malak' gebruikt, dat bijna twee identieke betekenissen heeft, bode en engel, en ook de letterlijke basisbetekenis is bode. Ook verbonden met elkaar is het verband volkomen duidelijk. Op beide plaatsen wordt gesproken over Johannes de Doper, Mal. 3:1a, <"Zie, Ik zend Mijn bode (/engel), die voor Mij de weg bereiden zal.">

^ En in het Nieuwe Testament, Mat. 11:10, <".... Want hij is het over wie geschreven staat: 'Zie, Ik zend Mijn bode (/engel) voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.'">

Gebed van hen die hun eigen lichaam tuchtigen (1Kor. 9:27), Bert

✕ Al tweeduizend jaar geleden wist God dat de gelovigen vóór de tweede komst van Jezus niet goed voorbereid zouden zijn. Hetzelfde had Hij geweten vóór de eerste komst van Jezus. Zijn eigen volk van de koninkrijksstam Juda was niet gereed geweest om Hem welkom te heten. Daarom had Johannes de Doper moeten komen.

In zijn tijd had Johannes de Doper de mensen van Jeruzalem en van het platteland van Judea in beweging gebracht. Het was een bijzondere en grote opwekking geweest, vlak voordat Jezus Christus aan Zijn levensmissie begon. Elke Jood begon een steek in zijn hart te voelen. Zelfs de geestelijke leiders van het land, hoewel hij hen scherp had bekritiseerd (bijv. Mat. 3:1-12).

✕ Het was de taak van Johannes geweest om de harten van de vaders en voorvaders van het Joodse volk terug te brengen naar die van de kinderen, naar Jezus en zijn eerste apostelen, Luk. 1:17, <".... En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.">

Wat toen Gods beste oplossing was, is nog steeds Zijn beste oplossing. God verandert niet. Zoals Hij in de tijd van het Oude Testament bijna altijd slechts één grote profeet per keer had gebruikt (vgl. Pred. 3:14-15).

✕

✕ De missie van de Elia van onze tijd is te vinden in de laatste verzen van het Oude Testament. Het is hetzelfde terugbrengen van het hart van de vaders en voorvaders van het Joodse volk. Daarenboven moet hij het hart van de christenen tot Jezus en Zijn apostelen terugbrengen, volgens Mal. 4:1-6, <"Want zie, die dag komt, brandend als een oven. ..." zegt de HEERE van de legermachten. 4. Denk aan de wet van Mozes,

Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. 5. Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. 6. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.">

Na de eeuwen van de gemeenten begint de tijdsperiode van de grotere verdrukking, aan het einde waarvan de hele aarde zal branden als een oven. De profeet Maleachi had in zijn tijd tot het Joodse volk gesproken. Daarom wordt onder andere gesproken over de Wet van Mozes. Vervolgens werden met de bediening van Johannes de Doper het Oude Testament en zijn Wet verzegeld (Mat. 5:17-20; Luk. 16:16-17).

× De bruidsgemeente zal spoedig weggenomen worden {1The. 4:13-5:2 (2a§45)}.

Vervolgens wordt Gods Wetsverbond met het Joodse volk vervangen door een nieuw Hartverbond (Jer. 30 en 31).

×

× Veel opwekkingsbewegingen zeggen dat er nog steeds grote opwekkingen zijn in de Derde Wereld. Op deze manier wordt ontkend dat een afvalligheid al zou zijn begonnen. Het is een van de tekenen/voorwaarden voor de toe-komst van de Heer Jezus op de wolken. Het zou dus nog niet het juiste moment zijn voor alle veranderingen, waaronder de verschijning van de Antichristus (de zoon van het verderf), 2The. 2:3b-4aa, <Want (die dag komt niet), tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4aa. de tegenstander,>

Hoe dan ook, die opwekkingen zijn niet zo groot. In Korea bijvoorbeeld zou er in de loop van de 20e eeuw een enorme opleving zijn geweest. Maar vandaag de dag maken alle christenen in Zuid-Korea samen minder dan een derde van de bevolking uit. De groei is bijna tot stilstand gekomen en jonge mensen zijn begonnen de gemeente te verlaten. En Noord-Korea is de meest gruwelijke dictatuur ter wereld. Voor christenen met hun familieleden betekent het genocide.

× In Europa maakten alle christenen in totaal bijna 100% van de bevolking uit. Nu gelooft slechts een paar procent in de Heer Jezus en leest regelmatig de Bijbel. Ook werd hier de evolutietheorie bedacht, welke de elite wereldwijd afkeerde van de christelijke cultuur {vrg. Darwin (9j§89_156)}.

We leven heel dicht bij de wegrukking van de gelovigen vóór de verschikkingen van de grotere verdrukkingstijd. En opnieuw kunnen we ons afvragen waarom de Elia van onze tijd nog niet gekomen is? Zoals Petrus, Jakobus en Johannes plotseling opmerkten toen Jezus al over zijn gedood worden sprak (Mat. 16:21-) 17:10b (-17:13).

× En dat zou niet onze enige vraag zijn.

Waar is Jezus Christus van onze tijd te vinden? Die belangrijke vraag was de laatste keer opgekomen (Opb. 3:20a).

× Vrede is ons beloofd (vgl. Opb. 3:20b).

Wat pas komt als wij ijverig zijn en Gods tuchting goedkeuren (Opb. 3:19).

~ ~ ~