

1c§1-3

Staat van de Eindtijd-Gemeente

Shalom!

^ Deze keer een deel van mijn getuigenis.

Gebed, zelfs in onze zwakheden (2Kor. 12:10), Bert

✘ De vorige keer schreef ik over de Laodicea-gemeente en de betekenis ervan voor ons eindtijdgelovigen. Decennialang was dit voor mij een bekende uitleg. Maar in het voorjaar van 2012 merkte ik dat mijn spirituele toestand vergelijkbaar was geworden. De geestelijke vruchten van mijn leven waren te weinig of te klein. Iets werkte niet. Ik was zelfs depressief.

✘ Ik was een soortgelijk spiritueel kind, wat voorspeld was. Ook had ik een te goed beeld van mezelf gegeven, Opb. 3:17a, <Want u zegt: 'Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek.'>

Er was iets tegengekomen wat ik had geprobeerd te vermijden. Mijn gevel werkte niet. Ik had niet (meer) het gevoel dat de Here God met mij was.

✘ Een jaar eerder had ik me door de Heilige Geest geleid gevoeld om me bij een gemeente aan te sluiten. Daarvoor was ik in Finland nog geen lid geweest van een kerk/gemeente. Maar overall hebben we elkaar nodig, vooral wanneer de dag van Jezus' komst heel dichtbij is (Heb. 10:25, 37).

De beste manier om mezelf te helpen was om te leren deelnemen. Mijn beste daad van berouw was te aanvaarden dat ik net zo'n slechte of goede gelovige ben als deze kerk en andere eindtijdgemeenten er in de ogen van God uitzien.

✘ Maar b.v. de volgende dingen eiste de Heilige Geest van mij. Ik moest beginnen te getuigen met koude of hete woorden en daden. Aan burens enzovoort (vgl. Opb. 3:15). Daarnaast heeft Het mij opgedragen om gelovigen te vertellen dat de Wederkomst / Aanwezigheid van de Heer Jezus in de lucht binnen een jaar zal plaatsvinden. Dan worden de gelovigen die gereed zijn, opgenomen in de hemel (Mat. 24:36-44).

✘ Als de profeet Jona heb ik Gods proclamatie moeten proclameren {Jona 3:1-4 (ook 0c_SamUit)}.

Zo werd ik ervoor klaar gemaakt om in overeenstemming met Gods instructies te spreken, te handelen, en alles op te schrijven, wat u hier leest.

✘

✘ In onze eindtijd staat Jezus Christus voor de deur van de gemeente van Laodicea, Opb. 3:20, <".... Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.">.

Hij, het geschreven en levende Woord van God, wordt in de gemeenten van deze eindtijd niet meer als zodanig aanvaard (vgl. Joh. 1:1-3, 14).

✘ Hoewel de gaven van de Heilige Geest waren herontdekt (1b§1-3, Opb. 3:14-22).

Maar als de Gever van de gaven niet als de eerste wordt gediend, is wat voor soort hemelse gave dan ook niet relevant.

✘

✘ Waar is Christus als Hij niet meer in de gemeente is? Maar de opwekking zou niet zijn uitgegaan, omdat Hij nog steeds zichtbaar is. Alleen de opwekking zou naar ergens anders zijn verhuisd.

Bevestiging voor deze bewering is, dat ook vanaf de tijd van Laodicea gelovigen in de hemel worden opgenomen, Opb. 3:21-22, <"... Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 22. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.">

✘ Elke gelovige wordt aangespoord om te handelen, Opb. 3:18-19, <"... Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zelf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 19. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.">

Je bent goud waard, als je in het Lichaam van de Heer Jezus bent in harmonie met je positie. Als je in Gods Klok het uurwerk hebt, wat daar nodig is, dan kunnen de mensen zien wat de juiste tijd is (vgl. 1Kor. 12).

✘ Witte gewaden zijn uw rechtvaardige daden (Opb. 19:8).

Paspoort, ticket, instructies, etc. dienen op de juiste locaties te worden opgehaald. Oogzalf is nodig om deze plaatsen te leren kennen.

✘ We moeten altijd bereid zijn om te vertrekken naar het land Israël, dat het land van God is (bijvoorbeeld Lev. 25:23), en waarvan de toekomstige hoofdstad Jeruzalem in de hemel wacht {vgl. Gal. 4:26 (11b§19-22)}.

Zelfs vandaag, in een oogwenk, kan dat Moment van Vertrek komen {1Kor. 15:(50-) 51-52 (-53) (2a§45 en 5d§6(8)10)}!

✘

✘ In het Evangelie volgens Mattheüs kreeg de Heer Jezus drie vragen over de toekomst, en voordat Hij antwoordde, gaf Hij waarschuwendes woorden {Mat. 24:1-3 en 4-14 (6h§6(8)10)}.

Als eerste antwoord gaf Hij details over het moment van de verwoesting van de tempel {Mat. 24:15-21 (3e§12)}.

✘ Als tweede antwoord sprak Hij over het teken van Zijn geheime komst/aanwezigheid. Wanneer de opname zal plaatsvinden, is dat als een bliksemboodschap aan de geliefden en aan de naaste vrienden van de opgenomen gelovigen die over de hele wereld zijn achtergelaten (Mat. 24:40b ja 41b), Mat. 24:(21-)27-28, <.... 27. want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de toe-komst van de Zoon des mensen zijn. 28. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de adelaars/gieren zich verzamelen.>

Adelaarsgelovigen vliegen hoger. Zij zien Christus buiten de gemeenten.