

A. Gemeenten (Openbaring §1,2,3)

1a§1-3

Zeven Opwekkingen

Shalom!

^ Het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, kwam rechtstreeks van God.

Net zoals de eerste vijf boeken van de Bijbel, opgetekend door Mozes, waren gekomen (vgl. Deu. 34:10).

Gebed van hen die hun roeping waardig zijn en elkaar in liefde verdragen (Ef. 4:1-2), Bert

✘ Het boek Openbaring is de openbaring van Jezus Christus die Hem door God was gegeven. Gods profetische gedachten waren wat de gemeenten en in de toekomst het volk Israël nodig hadden/hebben. Jezus Christus gaf het aan ons door Zijn engel, door Zijn apostel Johannes, en uiteindelijk door Zijn kerk/gemeente (Opb. 1:1).

Johannes was toen de enige nog levende discipel van de Heer Jezus. De enige overgebleven getuige. En van alles wat hij had gezien, getuigde hij dat het het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus was (Luk. 6:13; Opb. 1:2).

✘ Christus is het Hoofd en de Minnaar van de Kerk/Gemeente (Ef. 5:23-27).

Hij is Gods plan van verlossing voor de hele mensheid (Handelingen 4:12).

✘ Onze enige hoop is de komst van Jezus/God (Opb. 1:7-8), Opb. 1:7a, <Zie, Hij komt met de wolken>

Hierop bereidt het boek Openbaring voor, en dit is wat Jezus aan het einde zegt, Opb. 22:20, <"Ja, Ik kom spoedig.">

✘

✘ Als u het boek Openbaring bewaart, zult u gezegend worden en zal de hemel zich voor u openen (vgl. Rm. 4:6-8), Opb. 1:3, <Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.>

Jezus Christus is het Woord van God, dat vlees is geworden en waardoor Leven en Licht zijn gekomen (Johannes 1:1-5 en 9-14).

✘ God deed in Jezus wat God in Zijn Woord had geëist. God liet Zich in Jezus kruisigen.

Op deze manier had Gods profetische Woord gesproken en spreekt het nog steeds, Opb. 19:10b, <Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. >

Wee hen die iets toevoegen aan dit Boek of aan de hele Bijbel, of iets wegnemen (Rm. 3:4; Opb. 22:18-19).

✘

✘ Het Profetische Woord heeft vanuit Gods oogpunt een enorme kracht. Tweeduizend jaar geleden was er veel voorgezegd over het leven van Jezus Christus. En onder het

Joodse volk vervulde Jezus al die profetieën (Luk. 24:44).

Op dezelfde manier verklaarde Hij botweg aan zijn medeburgers dat geen enkele profeet in zijn geboortestad is welgevallig zonder veel meer uitleg {Luk. 4:(16-) 24 (-30)}.

✘ Enzovoort. Aan Zijn neef Johannes de Doper, toen hij in de gevangenis niet alles (meer) kon geloven, antwoordde Hij (Luk. 7:1-23), Luk. 7:22b-23, <"Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, {namelijk} dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden {en} aan armen het Evangelie verkondigd wordt. 23. En zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.">

Dit was gebaseerd op verschillende teksten van de profeet Jesaja met betrekking tot de komende Messias, bijvoorbeeld Jes. 61:1-2a (Luk. 4:18-19), <De Geest van de Here HERE {is} op Mij, omdat de HERE Mij gezalft heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 2. om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HERE,>

✘

✘ De apostel Johannes, die vanwege zijn geloof gevangen zat, was naar het gevangeneiland Patmos gestuurd. Het was het jaar 96 na Christus. Hij zocht de tegenwoordigheid van God, hij was ' in de Geest op de dag des Heren' (Opb. 1:10a).

Plotseling stond de Heer Jezus achter hem. Toen hij Hem zag, viel hij aan Zijn voeten neer als een dode man. Maar de Heer Jezus stelde hem gerust en vertelde hem vervolgens iets wonderbaarlijks (Opb. 1:10b-20), Opb. 1:20, <"... Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechter{hand} hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaars {is}: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaars die u hebt gezien, zijn {de} zeven gemeenten.">

✘ Hij kreeg onder andere zeven brieven van de Heer Jezus voor de kerken/gemeenten in zeven Aziatische steden. De dichtstbijzijnde grote havenstad op het vasteland was Efeze. Daarna kwamen in dezelfde volgorde als in het boek Openbaring de andere steden, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicea (Opb. 1:4-11).

Maar deze gebeurtenissen van Licht zouden meer zijn dan alleen brieven aan zeven gemeenten (Opb. 2-3).

✘ De sterren samen met de kandelaars zouden zeven enorme Lichten zijn, zeven gebeurtenissen van Licht, net zoals Jezus was gekomen als het Licht (Joh. 1:4-5).

Zeven opeenvolgende tijdperken, zoals het Feest van Ongezuurde Broden (het Avondmaal zeven opeenvolgende dagen werd gevierd. In het begin was het Paschalam geofferd, en na de sabbat, op zondag, was er een schoof van de eerstelingen voor God opgeheven. Alle drie de feesten had Christus vervuld (Lev. 23:4-14; Luk. 22:1-20).

✘ Zeven opeenvolgende Lichtperiodes, Opwekkingsgebeurtenissen, Opwekkings-tijdperken. Voor veel gemeenten tegelijk (Opb. 2:7; 2:11; etc.).

Gods heerlijkheid, ervaren in de gemeenten van de heidennaties (0_Menorah).