

12b§1-22

Finland en het Ontwaken in de Eindtijd

Shalom!

^ We zouden in de laatste ogenblikken van de gemeentetijdperken leven. Uiteindelijk worden sommige gelovigen aangenomen en anderen achtergelaten. Sommigen waren klaar voor de hemel, anderen niet (Mat. 24:40-44).

Gebed van hen die ernaar streven eensgezind te zijn (Filip. 2:1-2), en streven naar het volgende, Jak. 1:21-22, <Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in {u} geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. 22. En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders.>

✘ Sinds ongeveer 2011 ben ik lid van de kerk/gemeente "Kääntöpiiri" in de stad Lahti (Finland) en ben ik betrokken bij de activiteiten ervan. Ik getuigde op 15.12.2021 tijdens een gebedsbijeenkomst, waar alle voorgangers aanwezig waren en in totaal ongeveer 15 mensen: Ik voel dat de Heilige Geest mij heeft bevestigd dat Pasen de opname zou zijn van gelovigen, van wie ik hoop en geloof er één te zijn.

Ook had ik al eerder van hetzelfde getuigd, hoewel niet met een specifieke datum (1c§1-3).

✘

✘ 2022.1.1 leidde de Heilige Geest mij om naar de nieuwjaarsviering van Tv7 in de stad Loimaa, Finland, te kijken. Er was aangekondigd dat Miko Puustelli, de voorganger van mijn gemeente, de spreker zou zijn voor die avond. Maar Miko's komst was verhinderd omdat zijn familie met Kerstmis was blootgesteld aan het Covid-19-virus.

Tv7 is een christelijk televisiestation in Finland, wat bijna elke werkdag via de Internet een gratis nieuwsuitzending vanuit Israël (en vele andere actuele programma's) in het Engels verzorgt. Nieuwsuitzendingen kunnen bijvoorbeeld online bekeken worden: <https://www.tv7israelnews.com>

✘ Het was een heel wonderbaarlijke samenkomst. Ik geloof dat Gods Geest Zelf sprak door de voorganger en zijn vrouw, Teemu en Minna Tapio.

Hier is mijn samenvatting ervan:

= In Gods geestelijke leger heeft iedere gelovige zijn eigen taak. En de naadloze samenwerking van gelovigen zou het beste resultaat geven. Het is EEN TIJD VAN DOORBRAAK wanneer de Heer ieder van ons roept. Het startsignaal was nodig zodat wij en vele anderen ons overgeven om vergeving te vragen en om gereinigd te worden. God heeft hier in Finland de oorlog verklaard aan alle krachten van de duisternis. Nu is het de tijd om ons klaar te maken. Spoedig komt de Here Jezus om Zijn bruidsgemeente te halen. Daarna neemt de Antichristus de wereldheerschappij over. =

✘

✘ Een soortgelijke profetische boodschap zag ik op dezelfde nieuwjaarsdag via het echtpaar Jan en Joyce Cedercreutz op hetzelfde televisiestation. Onder de titel Brood dat de honger stilt, water dat de dorst lest.

Hier is mijn samenvatting van Joyce's woorden:

= Er zijn enorm veel hongerende mensen die schreeuwen om voedsel. Een luide roep stijgt op tot God, aan verschillende kanten van de wereld. Help! Help! Help, Heer!

Maar God heeft het gehoord en REEDS GEANTWOORD. Helaas is Zijn antwoord niet gehoord toen Hij, in het midden van de duisternis, de blijde boodschap van het Evangelie zond. =

✘ Via TV-7 zou hier in Finland de opwekking zijn begonnen. Helaas, hierna begint het wachten op de opwekking opnieuw. Elke keer wordt teruggekeerd naar de startplaats. Er zouden nog niet genoeg mensen tot geloof zijn gekomen. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de afval van het christendom is begonnen en dat dit van invloed is op de aantallen die tot geloof komen. De opwekking rond Gods eindtijdprofeet was en is gewoon niet opgemerkt. Hetzelfde als in het verleden rondom Johannes de Doper (1d§1-3, 2The. 2:3b-4aa en Mat. 17:10b).

Over het geheel genomen zijn de tijden van ons heidenen vervuld, al vanaf 1967. Er is geen basis meer voor nieuwe grote gebeurtenissen. Elke dag kan onze Bruidegom komen. Elke dag zouden wij Hem moeten verwachten (3b en 3e§12, Luk. 21:32)!

✘

✘ De laatste opwekking van de kerk/gemeente zou net zo bijzonder zijn als de eerste (Hand. 2:17-22).

Want daar hadden de vroege apostelen naar verwezen (Joël 2:28-32).

✘ Het is met name de opwekking vóór de Dag des Heren (Joël 2:31b).

Van dezelfde dag had de profeet Maleachi gesproken. God had beloofd de profeet Elia te zenden om de Messiaanse en christelijke gelovigen voor te bereiden vóór die dag {Mal. 4:1-6 (6k§6(8)10)}.

✘ Bovendien had de profetie van Joël gesproken over herfst- en lenteregens, de eerste en laatste regens. (Vergelijk de namen van deze regens met Israëls regenloze zomer, Joël 2:23.)

Eerst waren geweest de oplevingen van de eerste herfstregens, de volmaakte leringen van de Heer Jezus en van Zijn apostelen. En op het einde komen de oplevingen van de lenteregens.

✘ In onze eindtijd moeten wij naar een soortgelijk onderwijs op zoek gaan. De leringen van de Heer Jezus en van Zijn apostelen zouden herontdekt moeten worden. Daarom moeten wij zowel deze profeet als de bode van het zevende gemeentetijdperk zoeken en vinden (5c§6(8)10, 8a§89:156, Opb. 10:7).

Hij/Zij, welke één en dezelfde persoon zou zijn, start het opleven gedurende de lenteregens. Persoonlijke ontwakingsen over de hele wereld met vasten, geweent en rouwklacht voor Juda en Jeruzalem {Joël 2:12-3:1; ook Eze. 9:1-6 (8c§89:156)}.